

De gebeurtenis van al-Israa' en al-Mi'raadj

Allah (ﷻ) zegt: **«Heilig is Degene Die 's nachts Zijn dienaar (Mohamed) van de Masjid al Haram (de Gewijde Moskee te Mekka) naar de Masjid al Aqssa heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende»** (S17:A01)

Uit deze gebeurtenis zijn meerdere leringen te trekken, dit op het gebied van geloof, intellectie, opvoeding en maatschappelijke vorming. Hier wordt ook duidelijk dat voor Allah niets onmogelijk is en Hem niets kan belemmeren. Als hij wil dat er iets is dan zegt Hij: **«Wees en het is»**.

Het verstand van de mensen kan niet omvatten dat een man vanuit Mekka naar al-Quds reist en van daaruit naar de 7 hemelen opstijgt en weer terugkeert en dit allemaal in een fractie van de nacht.

Maar, wanneer de Boodschap van Allah en Zijn Profeet komt, dan zegt de gelovige, Allah is tot alles in staat. Allah (ﷻ) zegt: **«Allah is Degene Die de zeven hemelen heeft geschapen en zo ook de aarde. De beschikking daalt tussen hen (hemel en aarde) neer, opdat jullie weten dat Allah de Almachtige over alle zaken is en dat Allah alle zaken in kennis omvat»** (S65:A12)

Deze gebeurtenis was een test en een beproeving, zouden de mensen dit geloven of juist verwerpen? Allah (ﷻ) zegt: **«En voorzeker, Wij hebben degenen voor hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars»** (S29:A03)

In dit leven bevinden zich meerdere beproevingen en testen. De gebeurtenis van al-Israa' en al-Mi'raadj was een gebeurtenis waarmee Allah het geloof in het hart van de Profeet (ﷺ) wilde vermeerderen en hem hiermee standvastiger wilde maken. Dit namelijk in een moeilijke periode, waarin hij zijn oom en zijn echtgenote is verloren. Zo is dit een les voor ons als moslims waar we ook leren dat na iedere moeilijke tijd een vergemakkelijking komt.

O jij! Degene die vele problemen heeft! Zoek toenadering tot jouw Heer en vraag Hem om het voor je te vergemakkelijken en je geduld te schenken. Het wereldse is namelijk een plek van testen en beproeving.

Allah (ﷻ) zegt: **«Of denken jullie dat jullie het Paradijs zullen binnentreden zonder dat zulke (beproevingen) tot jullie komen, zoals zij tot degene die voor jullie zijn heengegaan zijn gekomen? Zij werden getroffen door zware armoede en ziekten en waren zo geschokt dat zelfs de Boodschapper en degenen die ook met hem geloofden zeiden: “Wanneer (komt) de Hulp van Allah?” Jazeker! De hulp van Allah is nabij!»** (S02:A214)

Het feit dat de reis begint in een moskee en eindigt in een moskee getuigt dat de moskee een hoge positie en een groot belang heeft.

Allah (ﷻ) zegt: **«(Zo'n licht brandt) in huizen waarvoor Allah gebod (Hem) erin te eren en Zijn Naam te noemen, zij prijzen Zijn Glorie daarin in de ochtenden en de avonden. (Door) mannen die niet door handel en niet door verkoop worden afgeleid van de gedachtenis van Allah en (ook niet van) het onderhouden van de salaas en het geven van de zakaat en die bang zijn voor de Dag waarop de harten en de ogen sidderen. Opdat Allah hen beloont volgens het beste van wat zij deden. En Hij vermeerdert voor hen Zijn gunst. En Allah voorziet wie Hij wil zonder rekening»** (S24:A36-38)

De moskee is niet slechts en enkel een plek voor het gebed, het is ook een plek waar de opvoeding plaats vindt van de mensen.

Zo zie je ook dat er een hevige belofte is gedaan naar de mensen die anderen ervan weerhouden de moskee te betreden of Allah hierin te gedenken. Allah (ﷻ) zegt: **«En wie is er zondiger dan degene**

die verhindert dat in de Moskeeën van Allah Zijn Naam genoemd wordt en die zich beijvert om deze te verwoesten? Zij behoren deze niet binnen te gaan, behalve als vrezen. Voor hen is er op de wereld een vernedering en in het Hiernamaals is er een geweldige bestraffing» (S02:A114)

Vandaag de dag zie je mensen die een toestel meenemen en de mensen afleiden van het gedenken van Allah. In de Hadith is er de afkeuring voor het hardop reciteren in de moskee wanneer anderen ook bidden, laat staan zo een soort toestel waarmee voor afleiding wordt gezorgd en de khushoe' verdwijnt.

Farwah ibn Amr al-Bayyadhi heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) naar buiten kwam naar de mensen terwijl ze aan het bidden waren en hun stemmen werden verheven in de recitatie. Hij zei: **"Als je bidt, praat je vertrouwelijk met je Heer. Kijk dus naar wat je aan Hem hebt toevertrouwd en reciteer niet harder dan een ander de Quraan"** (Ibn hajar)

Het is dus belangrijk om aan te nemen dat wat van de Profeet (ﷺ) komt waarheid is en hem als voorbeeld te nemen in alle zaken, want hij spreekt niet uit begeerte, er wordt slechts aan hem geopenbaard.

Zo zie je dat de problemen ontstaan door de Profeet (ﷺ) niet te volgen en deze manhadj (weg en wijze) niet te volgen.

Houd je vast en klamp je vast aan deze manier.

Moge Allah (ﷻ) ons leiden naar Zijn Tevredenheid en ons de Profeet (ﷺ) doen volgen en ons met hem verzamelen in het Paradijs.