

De maand sha'baan.

Oussama ibn Zayd (رضي الله عنه) zei: “Ik zei: “O Boodschapper van Allah, ik zie u in geen andere maand (meer) vasten zoals u vast tijdens Shabaan?” De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **“Het is een maand tussen Radjab en Ramadan waar de meeste mensen achteloos over zijn, het is een maand waarin de daden van de mensen tot de Heer der Werelden opstijgen en ik hou ervan dat mijn daden (naar Hem) opstijgen terwijl ik vastende ben”** (At-targhieb wa at-tahrieb)

Achteloosheid is een slechte eigenschap, het is nog sterker dan een erge ziekte.

Allah (ﷻ) zegt: **«...en behoort niet tot de achtelozen»** (S07-A205)

Allah (ﷻ) zegt ook: **«En voorzeker, Wij hebben velen van de Djinn's en de mensen voor de Hel geschapen. Zij bezitten harten waarmee zij niet begrijpen en zij bezitten ogen waarmee zij niet zien en zij bezitten oren waarmee zij niet horen, zij zijn degenen die als het vee zijn. Zij dwalen zelfs nog erger. Zij zijn degenen die de achtelozen zijn»** (S07-A179)

Achteloosheid is dus een kwalijke en gevaarlijke zaak waar de mensen voor moeten waken. En de berichtgeving van de Profeet (ﷺ) over het achteloos zijn over deze maand, hierin bevindt zich een aansporing tot het gebruik maken van deze maand, het toenaderen van Allah, het wegblijven van de zondes en slechtheden. Dit opdat er geen daad stijgt naar Allah waar spijt van komt en een beknelling zal zijn voor de verrichter ervan.

De woorden van de Profeet (ﷺ): **“Het is een maand tussen Radjab en Ramadan waar de meeste mensen achteloos over zijn..”** duiden er op en zijn een sterk bewijs voor het feit dat de mensen hun tijd moeten vullen met hetgeen Allah tevreden stelt, en dit moet ook het standpunt zijn van de zuivere, gelovige moslim.

Zo is er overgeleverd door de vrome voorgangers dat ze de tijden tussen de gebeden ook benutten middels aanbiddingen, dit zodat er geen tijd verloren gaat en er geen achteloosheid zou zijn.

Dit is ook een duidelijk bewijs en een sterke getuigenis voor het geloof van een dienaar en de zekerheid en stelligheid hierin.

We bevinden ons in het begin van de maand sha'baan en het is verhaald van de Profeet (ﷺ) door Aaisha (r.a.) dat zij zei: **“De Boodschapper van Allah (ﷺ) vastte de hele maand sha'baan, hij vastte sha'baan op een paar dagen na”** (Moslim)

Het streven naar het vasten van de maand sha'baan door de Profeet (ﷺ) is een bewijs dat als iemand iets goeds wil doen er vroeg naar moet streven en het zeggen van: "ik zal en ik ga dit en dit doen.." moet laten.

En dit heeft niet alleen betrekking op het vasten. Vrees Allah beste gelovigen, dit met name in deze dagen van deze maand.

En tot de profijten van de maand sha'baan behoort ook dat men zich moet haasten tot het vasten en het eventueel inhalen ervan wanneer je gedurende de vorige Ramadan ziek of op reis was of als een vrouw een kraambled of menstruatie bloedingen had. Gedurende deze maand kan dat nog voor de maand Ramadan.

Aisha (r.a.) stelde het inhalen van haar dagen ook uit tot de maand sha'baan zoals in de authentieke overlevering die is overgeleverd door imam al-Bukhari. Dit deed Aisha ondanks de bezigheden die ze had met de Profeet (ﷺ), dit zoals de geleerden uitleggen over deze hadith, vastte de Profeet (ﷺ) in deze maand veel en was voor haar bijna de volgende maand Ramadan aangebroken en voelde ze de tijdsnood om de Profeet (ﷺ) om toestemming te vragen om te vasten.

Het is overigens niet toegestaan om te wachten tot de opvolgende Ramadan is aangebroken, hierbij dien je dan in te halen en een arme te voeden voor elke dag die je niet op tijd hebt ingehaald (fatwa van meerdere metgezellen). Je moet dus voor de volgende maand Ramadan begint inhalen, deze hadith

duidt er overigens wel op dat je mag uitstellen met het inhalen met of zonder reden, zolang dit maar voor de ingang van de volgende maand Ramadan gebeurt.

Moge Allah ons de maand Ramadan in goede gezondheid laten behalen en moge Allah ons goed laten profiteren van de maand sha'baan.