

Het streven naar de beloning middels kennis.

In het boek van Allah en de soenna van Zijn Boodschapper (ﷺ) bevinden zich de aanbiddingen en het licht (de leiding) die het onderscheid maken tussen dwaling en misleiding.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿..Wie mijn leiding volgt dwaalt niet en is niet ongelukkig. En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand﴾** (S20:A123 & 124)

Één van de grootste zaken waarmee een moslim zich kan voorbereiden op de maand Ramadan, is het benutten van de maand Sha'baan. Degene die Sha'baan als maand zijnde groots acht en het nut ervan inziet en het benut middels het gehoorzamen van Allah en het onthouden van zichzelf van zondes, Allah (ﷻ) zal hem vergeven.

Hetgeen wat belangrijk is om te begrijpen is dat Allah aanbeden wordt middels kennis en niet middels onwetendheid. Dit zodat ook duidelijk wordt waar Allah van houdt en wat Allah verafschuwt.

Elke daad die verricht wordt heeft een specifiek doel, of het vragen en verlangen naar een beloning of het voorkomen en opzij schuiven van een bestraffing. Het is dus van essentieel belang om het goede van het foute te onderscheiden.

Het is dus niet zo zoals beweerd wordt dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Rajab de maand van Allah is en de maand Sha'baan van mij (de Profeet) en de maand Ramadan van de Oemma (gemeenschap)”** (Deze overlevering is zwak en is dus niet waar).

De maanden zijn namelijk allemaal van Allah en allemaal voor de Oemma, dit voor degenen die er daadwerkelijk van profiteren.

Dit betreft overigens ook wat er overgeleverd wordt over de nacht van het midden van Sha'baan. De geleerden zeggen hierover dat deze overleveringen niet authentiek zijn.

De overlevering die wordt verhaald dat wanneer de helft van Sha'baan aanbreekt men de nacht dient te bidden en te vasten is ook geen authentieke overlevering.

Als het gaat om hetgeen wat er qua aanbiddingen werd gedaan door de Profeet (ﷺ), dan is er te zeggen dat hij in deze maand veel vastte. Maar niet dat hij deze maand of de middelste nacht toewijdde aan het staan van de nachten in aanbidding etc. van de specifieke aanbiddingen voor deze specifieke tijd.

Aboe Dharr (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Al wie drie dagen van iedere maand vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast”** (Sahih al-Djaamie')

Het omvat hier in het algemeen drie dagen, of deze zich nu in het begin, midden en/of het einde bevinden van de maand. De goede daden worden namelijk met 10 vermenigvuldigt en zo worden de drie dagen als een maand geteld.

Aboe Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) heeft gezegd: **“Naar jullie toe komen opeenvolgend engelen in de nacht en engelen overdag, Zij verzamelen zich tijdens het fajr gebed en het asr gebed. Vervolgens stijgen degenen die bij jullie verbleven op naar de hemel en vraagt Allah (ﷻ) hen, terwijl Hij alles over hen weet; Hoe hebben jullie mijn dienaren achtergelaten? Zij (de engelen) antwoorden; Toen wij hen achterlieten waren zij in gebed en toen wij bij hen kwamen waren ze ook in gebed.** (Bukhari)

Het Fajr gebed en het Assr gebed worden specifiek benoemd, en zonder twijfel dat deze behoren tot de beste gebeden, en deze ook van getuige zijn voor zuiverheid in aanbidding van een dienaar. Dit zijn ook tevens tijdstippen waarop veel mensen bezig zijn en veelal worden afgeleid door wereldse zaken, zoals slaap of werk.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Onderhoud het gebed na het hoogtepunt van de zon tot de donkerte van de nacht en het Fajr-gebed. Voorwaar, van het Fajr-gebed wordt getuigd (door Engelen)﴾** (S17:A78)

Het Fajr gebed wordt dus zoals in het vers duidelijk wordt gemaakt getuigd door Engelen. Het is dus belangrijk om te waken over de gebeden en hiermee ook de grootse beloning te verdienen en dit is het Paradijs.

Aboe Moussa al-Ash'arie heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Al wie de twee koeltes (Fajr en Assr) bidt, treedt het Paradijs binnen”** (Bukhari)

Vrees dus Allah de Almachtige en waak over jullie gebeden en onderhoud de familie banden. Aboe ad-Dardaa (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Zal ik jullie berichten met wat beter is dan het niveau van vasten, gebed en sadaqa?”** Zij (de metgezellen) zeiden: Ja zeker! Hij (ﷺ) zei: **“Het verzoenen tussen twee helften, en het verbreken (of het niet verzoenen) is de verbreking”** (abi Dawoud)

Moge Allah ons leiden naar de beste daden en deze van ons accepteren.