

Het opvolgen van de daden

Aboe Dhar en Mu'ad ibn Djabal (r.a.) hebben verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) heeft gezegd: **“Vrees Allah waar je ook bent, en volg een slechte daad met een goede om het uit te wissen, en behandel de mensen met goed gedrag”** (at-Thirmidhi)

De Profeet Mohammed (ﷺ) adviseert ons middels deze overlevering om Allah te vrezen en dat wanneer we vervallen in een zonde, we deze moeten laten opvolgen door een goede daad. Daarnaast adviseert de Profeet (ﷺ) om op een goede wijze met de mensen om te gaan.

Middels dit Profetische advies wenst er stil gestaan te worden bij het opvolgen hiervan.

Het opvolgen van zaken heeft een hoge positie binnen de Islamitische wetgeving.

De geleerden hebben het opvolgen in 4 categorieën opgedeeld, namelijk:

1. Het opvolgen van goede daden middels goede daden. De Islam is strevend naar het feit dat de moslim de goede daden laat opvolgen met goede daden. Zoals het voorgeschreven is om voor en na de verplichte gebeden te bidden.

2. Het laten opvolgen van een slechte daad middels een goede daad. En dit getuigt van de grootsheid van de Islam, jij bent immers een dienaar van Allah. Allah (ﷻ) weet dat jij als dienaar niet in staat bent om voortdurend en aanhoudend in aanbidding te kunnen verblijven, het is daardoor ook dat er een moment zal komen waarbij je in een zonde vervalt.

Anas ibn Malik (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Iedere zoon van Adam (d.w.z. de mens) maakt fouten en de beste onder hen zijn degenen die daarna berouw tonen”**

(Ahmed en at-Tirmidhi)

Allah (ﷻ) zegt: **﴿...voorwaar, de goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een onderrichting voor degenen die zich laten onderrichten﴾** (S11:A114)

3. Het laten opvolgen van slechte daden middels slechte daden. Dit is iets wat ongepast is binnen de Islam. Het is niet gepast om een zonde te verrichten en vervolgens meerdere malen te vervallen in deze zonde. Het is de bedoeling jezelf ervan te weerhouden en jezelf hiertegen te beschermen. Dit kan ook opgemaakt worden uit de volgende overlevering die verhaald is door Boraydah (رضي الله عنه) waarin de Boodschapper van Allah (ﷺ) heeft gezegd: **“O Ali, laat een blik niet opvolgen door een andere (blik), want je zult vergeven worden voor de eerste (onopzettelijk), maar niet voor de tweede”** (at-Tirmidhi)

4. Het laten opvolgen van een goede daad middels een slechte daad.

Aboe Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Weten jullie wie de failliete is (op de Dag des Oordeels)?”** "Wij (de metgezellen van de Profeet) zeiden: "Degene die geen dirham heeft en geen bezit." Hij (ﷺ) zei: **“Failliet is degene die (op de Dag des Oordeels) aan komt zetten met daden zo groot als bergen, maar hij heeft die uitgescholden en die geslagen en het bloed van die vergoten en het geld van die afgenomen. En dan wordt er van zijn Hasanaat (verdiensten) weggegeven aan die en aan die. En als zijn Hasanaat op zijn voordat hij alles heeft afgelost, dan wordt er van hun slechte daden genomen en deze worden op hem geworpen en wordt hij in het Hellevuur geworpen”** (Moslim)

Moge Allah ons standvastig maken in het opvolgen van de daden middels goede daden en ons beschermen tegen alle vormen van het kwade.