

Gunsten van het vasten

Tot de gunsten van Allah behoort dat wij deze grootse maand en dit nobele seizoen hebben mogen bereiken. Een tijd waarover verschillende bewijzen zijn wat betreft zijn goedheid en eigenschappen. Het is daarom voorgeschreven voor de moslim om de tijd te benutten en goed te gebruiken opdat hij er van kan profiteren met als doel het eeuwige paradijs te betreden.

Abou Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Wie in (de maand) Ramadan vast uit geloof en rekenend (op de beloning van Allah), al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden”** (Bukhari en Moslim)

Haast je dus naar het verrichten van goede daden en wedijver in het verrichten van goedheden. Op het moment dat deze maand gevast wordt dan komen de harten tot rust en worden de zielen opgevoed. Zo behalen wij de juiste Godsvrees.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het ook voorgeschreven was voor degene vóór jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen﴾** (S02:A183)

De maand ramadan leert ons mooie Imaan(geloof) lessen, deze maand zorgt ervoor dat we een leven leiden vol met geloof. Een leven waarbij we afstand nemen van de zondes en een ziel dat uitnodigt naar het slechte.

Abou Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Wie leugens en vulgaire taal en het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten”** (Bukhari)

Abou Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Als één van jullie vast, laat hem dan geen obsceniteiten uiten of zijn stem verheffen op die dag. En als iemand hem belastert of ruzie met hem wil maken, laat hem dan zeggen: “Ik ben een vastende persoon”** (Bukhari en Moslim)

De maand ramadan is een grote kans om weer terug te keren naar de staat waarin een moslim hoort te verkeren. Dit door stil te staan bij de grenzen van Allah en in aanbidding te verblijven. Het is voor de vastende voorgeschreven om zich bezig te houden met het reciteren van de Quraan opdat hij middels deze daad de rangen kan behalen van de inwoners van het Paradijs. De Quraan zal namelijk voorspraak voor je verrichten op de dag des oordeels.

Abdoullah ibn Amr (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Het vasten en de Quraan verrichten voorspraak (bij Allah) voor de dienaar. Het vasten zegt: O mijn Heer! Ik heb hem weerhouden van het eten en de lusten overdag, accepteer mijn voorspraak voor hem. En de Quraan zegt: ik heb hem weerhouden van het slapen in de nacht, accepteer mijn voorspraak voor hem, en hun voorspraak zal geaccepteerd worden”** (Ahmed)

Een overwinning is het voor degene die vast en zijn nacht besteedt aan het staan in het gebed en zijn tijd vult met het reciteren van de Quraan en zijn hart vult met Imaan(geloof).

Er zijn geen dagen in de aanbidding net als in de maand Ramadan. Ramadan is hiervoor verkozen.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿.. (Vast) een vastgesteld aantal dagen﴾** (S02:184)

Allah heeft het aanzien van het vasten verhoogd middels het binnentreden van het Paradijs middels een poort waardoor niemand anders zal binnentreden behalve degenen die het vasten in acht nemen.

Sahl ibn Sa'd heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“In het Paradijs is er een poort die ar-Rayaan wordt genoemd. En degenen die het vasten in acht genomen hebben, zullen op de Dag der Opstanding door deze poort naar binnen gaan. Niemand behalve zij zullen erdoor naar binnen gaan. Er zal worden gezegd: “Waar zijn degenen die het vasten in acht genomen hebben?” Zij zullen opstaan, en niemand anders dan zij zullen erdoor naar binnen gaan. Nadat zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort worden gesloten en zal er niemand meer doorheen gaan”** (Bukhari en Moslim)

De Nobelheid van Allah (ﷻ) is groots voor degenen die het vasten in acht hebben genomen, zoals hen ook beloofd is dat hun zonden uitgewist zullen worden. Zoals de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Wie in (de maand) Ramadan vast uit geloof en rekenend (op de beloning van Allah), al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden”** (Bukhari en Moslim)

Moge Allah ons vasten accepteren en onze intenties zuiver houden en ons standvastig maken hierin.