

## Het vergeven van elkaar.

Allah (ﷻ) zegt: **«...En dat jullie vergeving bieden (kwijtschelding) is dichterbij Godsvrees...»** (S02:A237)

Het vergevingsgezind zijn behoort tot de basis beginselen en de edele karakteristieke eigenschappen. Allah de Almachtige heeft ons bevolen door het volgende te zeggen: **«...Maar vergeeft hen en laat hen maar begaan, totdat Allah komt met Zijn bevel. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken»** (S02:A109)

Allah (ﷻ) zei ook: **«...Vergeef hen dus (hun fouten) en vraag vergeving voor hen...»** (S03:A159)

Al-'Afoe is het als het ware laten van het verwijt dat je jegens iemand hebt voor een bepaalde fout. Allah de Verhevene heeft degene die de andere vergeven en niet verwijten het Paradijs beloofd, Allah (ﷻ) zegt: **«En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de Godsvrezenden. (Zij zijn het) die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners»** (S03:A133-134)

Wat een grote gunst voor degene die vergeeft en het goed maakt.

Allah (ﷻ) zegt: **«...maar voor wie vergeeft en verzoent: zijn beloning is bij Allah. Voorwaar, Hij houdt niet van onrechtplegers»** (S42:A40)

Allah doet de beloning van degenen die vergeeft en verzoent niet verloren gaan in het hiernamaals.

Aboe Huraira verhaalde dat de Profeet (ﷺ) zei: **«...Allah vergroot de eer van degene die vergeeft...»** (Moslim)

Middels deze geweldige eigenschap worden de zielen gereinigd en de harten verzoend en worden de geschillen opgelost. De vergeving zorgt ervoor dat na tijden van onderbreking van liefde en contact dit weer hersteld wordt. Op het moment van vergeving worden alle geschillen achter zich gelaten, ook al hebben de geschillen jaren geduurd. De shaytaan kan namelijk tussen mensen in zitten en zorgen voor afschuw naar elkaar en het vergeven zorgt ervoor dat dit voorbij gaat.

Kijk bijvoorbeeld naar het verhaal van Youssef (ﷺ) waarbij de shaytaan zijn broers heeft wijs gemaakt het slechte te doen jegens Youssef (ﷺ). Zo hebben ze hem in de put geworpen en hem vervolgens beschuldigd van diefstal, en dit terwijl hij de waarachtige is.

Youssef (ﷺ) is voor een hele lange tijd middels deze gebeurtenissen afgezonderd geweest van zijn broeders, dit kwam allemaal ten einde toen hij zei, zoals Allah (ﷻ) zegt: **«Er is voor jullie geen verwijt op deze dag. En hopelijk vergeeft Allah jullie, En Hij is de Meest Barmhartige der Erbarmers»** (S12:A92)

Dit geeft het mooie voorbeeld aan ons, zo horen wij dus ook met elkaar om te gaan.

De ouders horen in een huishouden hier ook het voorbeeld in te zijn, want wanneer de kinderen zien dat de ouders vergeven, dan zullen zij dit ook gaan doen.

De partners horen dit ook juist jegens elkaar te doen. Dit heeft ook grote voorrang.

De man en vrouw maken immers fouten en het is dan ook voorgeschreven elkaar te vergeven.

Allah (ﷻ) zegt: **«... En als jullie kwijtschelden en het niet aanrekenen en vergeven, dan is Allah waarlijk Vergevingsgezind en Meest Barmhartig»** (S64:A14)

Allah spoort de partners ook aan om hetgeen wat goed is tussen hen te herinneren aan liefde en barmhartigheid, dit wanneer Hij (ﷻ) zegt: **«...En vergeet niet elkaars goede eigenschappen...»** (S02:A237)

In dit vers bevindt zich ook dat men af en toe ook door de vingers heen moet kijken en zich niet op alles moet richten zodat de harten zacht blijven.

Het vergeven is een eigenschap van de Godsvrezenden. Iedereen kan vervallen in een fout, dit kan iedere persoon in de maatschappij overkomen. Zelfs wanneer iemand een fout maakt kan de shaytaan dit als reden gebruiken zien voor het verbreken van de banden.

Daarom heeft het natuurlijk de voorkeur om te vergeven.

**Aisha (r.a.) heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah niet obsceen(oneerbaar), noch losbandig nog luidruchtig was op de markten, en hij zou een slechtheid niet met een slechtheid vergelden, maar hij zou kwijtschelding verlenen en vergeven.**

(at-Tirmidhi)

De mensen in zijn omgeving hebben hem uitgescholden en geschoffeerd, maar ondanks dat heeft de Profeet (ﷺ) hen tijdens de opening van Mekka vergeven en het voor hen kwijtgescholden en met hen op een goede manier om gegaan.

Het is dus voorgeschreven om op een goede manier met elkaar om te gaan. Degene die wenst dat hij vergeven wordt door Allah, hoort ook te vergeven. De beloning behoort namelijk toe aan de daad zelf. Dus als je vergeeft krijg je de vergeving als beloning.

Abdoellah ibn ‘Amr heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Wees barmhartig dan zal er ook barmhartigheid jegens jullie getoond worden, en vergeef dan zal Allah jullie vergeven”** (al-Bukhari)

Moge Allah onze harten verzachten opdat we vergeven en barmhartig zijn.  
Moge Allah onze harten verzoenen en Moge Allah alle banden herstellen.