

Het vers van vroomheid

Één van de meest alomvattende verzen uit de Quraan is het vers van vroomheid. Dit vers maakt duidelijk wat de weg is van het leven van een persoon en heeft een manier uiteengezet in hoe om te gaan met het hart en hoe deze kan slagen. Opdat er de rust verwezenlijkt kan worden waar de Boodschappers en Profeten naar opgeroepen hebben.

Allah (ﷻ) zegt: **«...Jawel maar opdat mijn hart tot rust komt...»** (S02:A260)

Al wie dit vers de manier en de weg laat zijn in zijn leven weet met zekerheid dat de rechtschapenheid van het hart de rust in het hart is, veiligheid in de borst, rust in de ziel, het goede in de omgang, het van nut zijn voor anderen en dit wordt hem duidelijk door de leiding van de Nobele Profeet (ﷺ).

De Profeet (ﷺ) zegt: **“En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een Moedghah (een vleeskauwsel), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven: en werkelijk, dit is het hart”** (Bukhari en Moslim)

Beste gelovigen,

Laten we stil staan bij dit vers en dit vers overpeinzen. Er bevinden zich vele bijzonderheden in die maar niet ophouden. Vroomheid (البر) is waarheid/waarachtigheid/oprechtheid (الصدق), waarachtig op alle fronten en in alle situaties, dit totdat een persoon bij Allah (s.w.t.) als waarheidsgetrouwe wordt gezien en zo ook de beloning ervan krijgt. De waarheidsgetrouwe is ook degene die Godsvrees heeft.

Allah (ﷻ) zegt: **«...Zijn diegenen die waarachtig zijn en zij zijn het die de Godsvrezenden zijn»** (S02:A177)

Het vers wat in het middelpunt staat maakt duidelijk dat vroomheid niet gepaard gaat met de gezichten die naar het oosten en het westen wenden. Zoals Allah (ﷻ) zegt in dit vers: **«Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en het Boek en de Profeten en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven, en die de salaas onderhoudt, de zakaat geeft. En die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan en de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd. Zij zijn diegenen die waarachtig zijn, en zij zijn het die de Godsvrezenden zijn»** (S02:A177)

Vroomheid is het hart ontdoen van onzuiverheden en ziekten. Als iemand in staat wordt gesteld om de fase van zuivering (zuivering van het slechte) te doorstaan komt de fase van het verrichten (van het goede).

Het hart is dood zonder het licht (النور) zoals Allah (ﷻ) het noemt. Allah (ﷻ) zegt: **«En wie dood was, en die Wij daarna tot leven brachten en voor wie Wij een licht maakten, waarmee hij onder de mensen rondgaat, is hij te vergelijken met hem die in de duisternissen verkeert, waar bij nimmer uit kan komen? Zo wordt voor de gelovigen schoonschijnend gemaakt wat zij plachten te doen»** (S06:A122)

En het licht is het geloof, het geloof in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn Profeten. Zoals Allah (ﷻ) zegt in het vers: **«...maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en het Boek en de Profeten..»**

Beste gelovigen,

Het licht in het hart is van groot effect op de daden en de woorden van een mens. Zo zie je dat zo een persoon mensen helpt en hen biedt waar zij van houden. Deze persoon heeft gierigheid achter zich gelaten. Je ziet dat deze persoon de mensen geeft die nodig hebben. En zo is hij de beste onder de mensen. Zoals ook wordt gezegd: **“De beste onder de mensen zijn degene die de andere het meeste van nut zijn”** Deze persoon is zoals Allah beschrijft in het geweldige vers: **“en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand)”**

Hij geeft hetgeen waar hij van houdt weg en plaats dit boven zichzelf, hij kijkt naar wat de mensen nodig hebben en zoekt hetgeen dat bij Allah is op. Dit is namelijk beter en blijvend voor eeuwig.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben weggeven﴾** (S03:A92)

Vroomheid is het liefhebben van Allah, dit zie je ook terug in het gebed. Zo zie je dat hieruit vele goedheid voortvloeit en hiermee het recht nagekomen wordt van Allah. Zo zie je dat degene die vroom is er ook stellig van overtuigd is dat hetgeen hij bezit van Allah komt. Deze vormen van goedheden worden verwezenlijkt door het geduld, het hebben van geduld in voorspoed en tegenspoed.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En degene die met de waarheid is gekomen, en deze bevestigt: hij is degene die tot de Godsvrezenden behoort﴾** (S39:A33)

Waarachtig in de uitspraken en daden, dit omdat het belang hiervan groot is in het leven van de Moslim. Waarheid/oprechtheid is iets waar de Profeet ook om vroeg, zoals Allah ons te kennen geeft in het volgende vers: **﴿Zeg (o Mohammed): ‘Laat mij binnentreden op een oprechte wijze en laat mij verlaten op een oprechte wijze en doe mij van Uw Zijde helpende macht toekomen﴾** (S17:A80)

Het is dus belangrijk om waarachtig te zijn en oprecht, dit is hetgeen wat je dichter tot en naar Allah brengt en waarmee je de beloning in het wereldse en het hiernamaals verkrijgt en waarmee je behoort tot de Godsvrezenden.

Hassan ibn ‘Ali heeft verhaald: Ik heb van de Boodschapper van Allah (ﷺ) geleerd: **“Verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt. De waarheid zal leiden tot geruststelling en leugens leiden tot onzekerheid”** (at-Tirmidhi, Ahmed, Ibn Hibbaan; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albanie)

Waarheid bevindt zich dus in verschillende zaken zoals in de uitspraken en daden maar ook in de intenties en dit heeft weer betrekking op de Ikhlaas (الاخلاص). Verricht dus de zaken waar je niet over twijfelt en waarvan je weet dat het je ten goede zal zijn, dit zowel in de uiterlijke als innerlijke daden.

Moge Allah (ﷻ) ons doen behoren tot de Vromen en ons hier naar toe leiden en standvastig maken op de Weg die naar Zijn Tevredenheid leidt.