

Het laat aanwezig zijn bij het vrijdaggebed.

Het is duidelijk zichtbaar dat er in sommige moskeeën veel bezoekers op het laatste moment het vrijdaggebed bijwonen.

Één van de grootste gunsten van deze Oemma is dat Allah (ﷻ) deze dag heeft uitverkoren voor ze en als een Eid voor ze heeft gemaakt met de wijsheden die zich hierin bevinden. Opdat de dienaren hierin wedijveren in het goede, waarmee de zondes worden gewist en waarmee de smeekbedes worden verhoord.

Aboe Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Als het vrijdag is, bevinden zich bij elke deur van de moskee engelen, die (de namen van de bezoekers) noteren op volgorde van binnenkomst. Als de imam gaat zitten, vouwen zij hun bladen dicht en komen om naar de gedenking (van Allah) te luisteren. Het voorbeeld van wie vroeg komt, is net als het voorbeeld van wie een vrouwtjeskameel schenkt. De volgende is net als het voorbeeld van wie een koe schenkt, daarna als het voorbeeld van wie een ram schenkt, daarna als het voorbeeld van wie een kip schenkt en daarna als het voorbeeld van wie een ei schenkt”** (Moslim)

Degene die laat komt krijgt dus niet de beloning van degene die eerder komt. Het is daarom dus ook belangrijk om vroeg te komen. Als je te laat komt weerhoud je jezelf van de beloning.

Het komt zelfs voor dat het gebed zelf niet wordt gehaald.

Vandaag de dag vermeerdert het niet zitten in de moskee en vermeerdert het te laat komen.

De moskee kent vele profijtten:

De Profeet (ﷺ) zei: **“En er is geen groep mensen die zich in één van de huizen van Allah verzamelt om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen, of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen, genade zal hen bedekken en de Engelen zullen zich om hen heen scharen en Allah zal hen gedenken bij degenen die bij Hem zijn.”** (Moslim)

Veel mensen denken dat alleen het gebed gevraagd is bij het gebed in de moskee.

Maar vergeten hierbij dat het wachten op het gebed ook een gebed oftewel aanbidding is.

En bij het vrijdag gebed wordt vergeten dat de preek behoort tot de gedenking.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿O jullie die geloven, als er op de vrijdag wordt opgeroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie (het maar) wisten﴾** (S62-A09)

Bij het aanwezig zijn van de preek is het ook niet gewenst om te spreken:

Ibn Abbas verhaalde dat de profeet (ﷺ) zei: **“Voor degene die spreekt tijdens Jumo'a (bijeenkomst in de Moskee op vrijdag) terwijl de imam de khutba preekt, is als een ezel die boeken draagt, en voor degene die hem zegt stil te zijn, is er geen beloning voor de Jumo'a”** (Ahmed en at-Tabarani)

Allah (ﷻ) zegt immers (interpretatie van de betekenis): **﴿En wanneer het gebed is volbracht, verspreid jullie dan op de aarde, en zoek de Gunst van Allah. En gedenk Allah veelvuldig, opdat jullie succesvol zullen zijn. En als zij handel of vermaak zien, dan lopen zij daarheen en laten jou staan (in de salaat). Zeg: "Wat zich bij Allah bevindt is beter dan het vermaak en dan de handel. En Allah is de Beste der Voorzieners﴾** (S62:A10-11)

Tot de grote gunsten behoort dat er zich een uur bevindt waarin de smeekbedes verhoord worden.

Het is dus een dag waarop de moslims zich verzamelen. Behalve degene die een geldige islamitische reden heeft of iemand van wie zijn hart is verzegeld.

Aboe Huraira en Ibn Omar hebben de Profeet (ﷺ) het volgende horen zeggen op de Minbar: **“Wanneer een volk niet ophoudt met het verlaten van het vrijdaggebed, dan zal Allah hun harten doen verzegelen en zullen zij vervolgens behoren tot de onachtzamen”** (Moslim)

Aboe Huraira (رضي الله عنه) heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De beste dag waarop de zon opgekomen is, is de vrijdag. Op die dag is Adam geschapen, op die dag werd hij het Paradijs binnengelaten en op die dag moest hij het Paradijs verlaten. En het Laatste Uur zal enkel op een vrijdag aanbreken”** (Moslim)

Moge Allah ons standvastig houden in het bijwonen van het vrijdaggebed.