

De beste dagen van het jaar

We bevinden ons op dit moment in geweldige dagen, de dagen van Allah (ﷻ), de beste dagen van het jaar waarin zich de dag van Arafah bevindt.

Aicha (r.a) heeft overgeleverd dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Er is geen dag waarop meer mensen worden gevrijwaard van het Vuur dan de dag van Arafah. Hij komt dichterbij en uit Zijn Trots zegt Hij tegen Zijn Engelen: “Wat willen deze mensen?”** (Moslim)

Oftewel ze willen alleen hetgeen Allah (ﷻ) ze heeft bevolen nakomen en slechts en enkel de tevredenheid van Allah behalen.

De profetische adviezen leiden het verstand en verlichten het zicht.

De dag van Arafah is niet alleen een bijzondere dag voor de mensen die de Hadj verrichten, maar ook voor de moslims in het algemeen.

De Profeet (ﷺ) heeft het vasten van deze dag voorgeschreven voor degene die niet de Hadj verricht, het vasten van deze dag wist de zondes uit van het afgelopen jaar en het komende jaar.

Toen de Profeet (ﷺ) werd gevraagd over het vasten op de negende dag van Dhul- Hidjah, de dag van Arafah, zei hij: **“Het wist de zonden uit van het voorgaande jaar en het komende jaar”** (Moslim)

Er is ook een specifieke Dua die men kan verrichten op de dag van Arafah:

Abdullaah ibn Amr heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah. En het beste dat ik en de Profeten vóór mij hebben gezegd, is: “Laa Ilaaha illAllaah wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk, wa lahoel-Hamd, wa Hoewa ‘ala koelli Shay’in qadier.”** (er is geen ware god dan Allah, Hij is de Enige ware God, Hij heeft geen deelgenoot. Het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof komt Hem toe en Hij is tot alles in staat) (at-Tirmidhi).

Een smeekbede op deze dag is dus beter dan op andere dagen, de kans is des te groter dat Allah de Verhevene deze verhoort en accepteert. Wees dus ijverig in het verrichten ervan.

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd in een gedeelte van de overlevering: **“Jullie bloed en jullie bezittingen zijn net zo heilig en onschendbaar als de heiligheid van deze dag, deze maand en deze stad....Vrees Allah wat betreft vrouwen! Jullie hebben hen tot echtgenotes genomen onder het vertrouwen van Allah, en gemeenschap met hen is jullie toegestaan door de woorden van Allah”** (Moslim)

Één van de grootste daden gedurende deze dag is het blij maken van de armen en het vervullen van hun wensen en behoeften.

Wat een geluk heeft diegene die de dag van Arafah heeft behaald en de Quraan reciteert, bloedverwantschap onderhoudt, goedheid jegens de ouders tracht, zijn woede onderdrukt en zichzelf rechtzet en degene vergeeft die slecht tegen hem is geweest.

Één van de daden die men kan verrichten gedurende deze dagen is het offeren van een dier.

Anas ibn Malik heeft namelijk overgeleverd dat de Profeet (ﷺ): **“twee gehoornde zwart en witte rammen offerde en zijn voet plaatste op hun zij. Vervolgens zei hij de Naam van Allah en de Takbier, en slachtte hij (ﷻ) hen met zijn eigen handen”** (Bukhari en Moslim)

Één van de voorwaarden voor het offer is dat het de drempelleeftijd behaald heeft.

Voor een kameel is het 5 jaar, een koe 2 jaar, een geit 1 jaar en een lam 6 maanden.

Het offerdier moet ook vrij zijn van 4 tekortkomingen.

Toen de Profeet (ﷺ) werd gevraagd wat in het offer vermeden dient te worden, gebaarde hij met zijn hand en zei: **“Vier: een kreupel dier dat duidelijk mank is. Een éénogig dier waar het gebrek van duidelijk is. Een ziek dier waarbij de ziekte duidelijk is. Een mager dier dat niemand zou kiezen.”** (Malik in al-Moewatta' van de overlevering van al-Baraa' ibn 'Aazib)

Moge Allah (ﷻ) ons in staat stellen het goede te doen gedurende deze dagen en ons in staat stellen te Offeren en het van ons te accepteren.