

## Barmhartigheid van Allah

Beste broeders en zusters,

Zonder de Barmhartigheid van Allah (ﷻ) zouden we niet in leven zijn en in leven blijven, zonder de Barmhartigheid van Allah (ﷻ) zouden we hier in het nu bestraft worden voor onze zonden.

Allah (ﷻ) zegt: **«En als Allah de mensen zou grijpen wegens wat zij bedreven hebben, dan zou Hij geen levend wezen op het aardoppervlak achterlaten. Maar Hij geeft hun uitstel tot een vastgestelde tijd. En wanneer hun tijd is gekomen (worden zij bestraft): voorwaar, Allah is Alziend over Zijn dienaren»** (S35-A45)

Allah (ﷻ) behandelt ons met Zijn Barmhartigheid op de beste wijze.

Allah (ﷻ) zegt: **«Jullie Heer heeft Zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven. Indien één van jullie uit onwetendheid slecht doet en dan daarna berouw heeft en zich betert: voorwaar, dan is Hij Vergevensgezind, Meest Barmhartig»** (S06-A54)

Allah (ﷻ) zegt ook: **«..Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen..»** (S07-A156)

Abou Huraira heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **«Allah bezit honderd delen van Genade, daarvan is er één neergezonden tussen de djin, mensen, vee en ongedierte. Vanwege dit tonen zij wederzijdse affectie en genade. En toont het wilde dier genegenheid voor haar kind. En Allah houdt negenennegentig delen van Genade achter waarmee Hij Zijn dienaren begenadigt op de Dag der Opstanding»** (Moslim)

Beste gelovigen,

Dit is de barmhartigheid van Allah, Allah heeft ons ook begenadigd met de Quraan.

Allah (ﷻ) zegt: **«...En Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als Leiding en Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de Moslims»** (S16-A89)

Allah (ﷻ) zegt: **«En Wij zonden (dat) van de Quraan neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeedert voor de onrechtvaardigen slechts verlies»** (S17-A82)

Wie dus de barmhartigheid wil, laat hem dan de Quraan lezen.

Allah (ﷻ) heeft ons ook begunstigd middels zijn Barmhartigheid met een barmhartige Profeet (ﷺ),

Allah (ﷻ) zegt: **«En wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden»** (S21-A107)

Allah (ﷻ) zegt ook: **«Voorzeker, er is een Boodschapper tot jullie gekomen uit jullie midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig»** (S09-A128)

Abou Huraira heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷻ) zijn kleinzoon al-Hassan ibn Ali kuste. Hij was op dat moment in gezelschap van al-Aqraa' ibn Haabis at-Tamiemie. Al-Aqraa' zei: "Ik heb tien kinderen, maar ik heb nog nooit één van hen gekust." De Boodschapper van Allah (ﷻ) keek hem aan en zei: **«Degene die niet genadig is, wordt ook niet begenadigd»** (al-Bukhari)

Als we kijken naar de Barmhartigheid en de verschillende manieren waarop deze ons bereikt, is dit de Barmhartigheid van Allah de Verhevene voor de mensen ten gunste van de mensen.

Omar ibn al-Khattaab (رضي الله عنه) heeft verhaald: **«Er werd eens een aantal gevangen aan de Profeet (ﷺ) voorgeleid. Onder hen bevond zich een vrouw die zoekende was. Toen zij tussen de gevangenen haar kind aantrof, drukte zij het kind tegen haar buik en gaf het borstvoeding. Hierop vroeg de Profeet (ﷺ) ons: «Denken jullie dat deze vrouw in staat zou zijn haar kind in het vuur te werpen?» Wij antwoordden: «Nee, bij Allah, ze zou alles in werk stellen om hem niet hierin te hoeven werpen.» Waarna de Profeet (ﷺ) zei: «Allah heeft meer Genade met Zijn dienaren dan deze (vrouw) met haar kind.»** (Moslim)

Kijk eens hoe groot de Barmhartigheid van Allah (ﷻ) is, we hebben ook gesproken over het feit dat Allah de Almachtige ons een Profeet heeft gezonden die Barmhartig is met de dienaren.

Abou Huraira heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“De barmhartigheid wordt alleen weggenomen van een ellendig persoon”** (Hassan verklaard door al-Albani)

Djarier ibn Abdullaah heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Allah is niet barmhartig met degene die niet barmhartig is met de mensen.”** (al-Bukhari)

De barmhartigheid voor jou van Allah de Almachtige gaat gepaard met jouw barmhartigheid voor de medemens. Dit is barmhartigheid, dat je mensen met respect en genade behandelt. Wees barmhartig met degenen op aarde, dan is Degene in de hemel barmhartig met jou!

Abdullaah ibn ‘Amr heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: **“Een vrouw werd bestraft vanwege een kat die ze gevangen hield, totdat het stierf. En vanwege dit betrad zij de Hel. Zij had haar geen eten gegeven, noch heeft ze haar vrijgelaten om van het ongedierte van de aarde te kunnen eten.”** (Bukhari en Moslim)

Abou Huraira heeft verhaald dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Toen een hond rond een put liep en bijna stierf van de dorst, zag een prostituee het, waarna ze haar schoen uittrok en het met water vulde (voor de hond). Allah vergaf haar vanwege deze goede daad”** (Bukhari en Moslim)

Moge Allah (ﷻ) onze harten verzachten en Barmhartig met ons zijn!