

De rechten van de kinderen ten opzichte van de ouders

Allah (ﷻ) zegt: **«O jullie die geloven, behoedt jullie zelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende Engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt, en die uitvoeren wat hun is bevolen»** (S66-A06)

Allah (ﷻ) zegt in het volgende vers dat de kinderen een geschenk zijn: **«...Hij schiept wat Hij wil en Hij schenkt meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt jongens aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun jongens en meisjes. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig»** (S42 -A49-50)

Allah de Almachtige benoemde in het eerste vers dat het gevraagd is om de gezinsleden te behoeden voor de hel. En tot de aanleidingen die hiernaartoe kunnen leiden behoort het kennen van de rechten van de kinderen en deze nastreven en ze helpen in het goede.

In het boek van de geleerde ibn abi Shajba in het hoofdstuk dat gaat over wat de rechten van een kind zijn ten opzichte van zijn ouders is opgenomen dat de Profeet (ﷺ) zei: **“Barmhartig is Allah met de ouder die zijn kind helpt in het goed behandelen van hem (de ouder)”** (Zwak)

Abdullah ibn Omar (رضي الله عنه) zei: **Voorzeker de ouder is verantwoordelijk voor de kind en het kind is verantwoordelijk voor de ouder (in het goede gedrag jegens hem en het gehoorzamen).**

Allah (ﷻ) zegt: **«En Allah heeft voor jullie uit jullie zelf echtgenotes doen voortkomen en Hij deed voor jullie uit jullie echtgenotes zonen en kleinkinderen voortkomen en voorzag jullie van goede dingen. Zullen zij in het valse geloven en ondankbaar zijn voor de gunst van Allah?»** (S16-A72)

De rechten van de kinderen zijn:

1. Dat de vader een goede moeder kiest voor zijn (toekomstige) kinderen.

Een moeder met goed gedrag en goede eigenschappen.

De Profeet (ﷺ) zei: **“Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.”** (al-Bukhari en Moslim)

2. Het kiezen van een goede naam, hij zal middels deze naam geroepen worden in het wereldse maar ook op de Dag des Oordeels.

Ibn Abbas (رضي الله عنه) zei: **ze zeiden o boodschapper van Allah we kennen de rechten van de ouder maar wat is het recht van het kind? Hij zei: een mooie naam kiezen en een goede opvoeding.**

Dit is hetgeen waar veel ouders in tekortschieten, ze verwachten een goede behandeling maar vergeten het zelf te doen jegens het kind.

Zoals de opa van onze geliefde Profeet hem Mohamed noemde opdat hij hoopte dat hij een hoge positie zou krijgen. En dit is ook zo in het wereldse en in het hiernamaals.

Een mooie naam zal ook van invloed zijn op het kind.

Abdullah ibn Omar verhaalde dat de Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Eenieder van jullie is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde”** (al Bukhari en moslim)

Het advies van Loqmaan (رضي الله عنه) volstaat in alle opzichten zoals Allah (ﷻ) zegt:

«En (gedenkt) toen Loeqmân tot zijn zoon zei, hem raad gevende: "O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht» (S31-A13)

Allah (ﷻ) zegt verder in het hoofdstuk: **﴿O mijn zoon, onderhoud de salaas en roep op tot het goede en weerhoud van het verwerpelijke. En wees geduldig met wat jou treft. Voorwaar, dat behoort tot de aanbevolen daden﴾** (S31-A17)

Het is belangrijk dat de kinderen dus ook leren dat ze de mensen oproepen naar het goede en waarschuwen voor het slechte en hier geduld in hebben zoals Loqmaan (ﷺ) zijn zoon adviseerde. Vervolgens adviseerde hij hem het goede gedrag zoals Allah (ﷻ) zegt: **﴿En wend jouw gezicht niet af van de mensen en loop niet trots op aarde: voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper. En wees gematigd in jouw (manier van) lopen en spreek met een zachte stem: voorwaar, de meest verafschuwde van de stemmen is zeker de stem van de ezel﴾** (S31-A18-19)

Het is dus belangrijk om de kinderen goed te behandelen en deze rechten na te streven.

De kinderen zijn een genieting en we worden gevraagd over het vormen van hen.

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd: **“Ieder kind wordt geboren met de fitrah (natuurlijke aanleg om de eenheid van hun Heer te erkennen), het zijn, zijn ouders die later van hem een Jood, Christen of Magiër (vuuraanbidders) maken”** (Moslim)

Moge Allah ons in staat stellen onze kinderen op de manier te vormen die Hem tevreden stelt en ons hierin standvastig maken.