

De gunst van de Islam

Beste broeders en zusters,

Allah (ﷻ) heeft voor zijn dienaren zijn gunsten volledig gemaakt en de islam als religie voor hen gekozen.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Vandaag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen﴾** (S05-A03)

Deze godsdienst doet ook alle andere voorgaande wetgevingen teniet.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers﴾** (S03-A85)

Allah (ﷻ) zegt: **﴿.....Voorwaar, het is een verheven Boek. De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene﴾**. (S41-A41-42)

Allah (ﷻ) zegt ook: **﴿En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen﴾** (S06-A153)

Beste gelovigen,

Allah (ﷻ) heeft ons verheven met deze godsdienst en ons hiermee geëerd. De geschiedenis getuigt hier ook van dat de Islam degenen verheft. Omar (رضي الله عنه) heeft gezegd: De islam geeft ons waardigheid, zolang wij de waardigheid ergens anders in zoeken zal Allah ons vernederen. Allah (ﷻ) heeft niet iemand waardigheid gegeven behalve met het vastklampen aan de godsdienst. En des te meer de volkeren afstand namen van de Islam des te meer ze omarmd en overwonnen werden door hun vijanden, dit totdat ze terugkeerden naar het boek van Allah en de soenna van onze geliefde Profeet (ﷺ).

De Profeet (ﷺ) heeft gezegd op de dag van 'Arafah tijdens de afscheidspraak: **“Ik heb het Boek van Allah voor jullie achtergelaten, en als jullie daaraan vasthouden, zullen jullie nooit dwalen. En als jullie (op de dag der opstanding) over mij ondervraagd worden, wat zullen jullie dan zeggen?”** Zijn toehoorders zeiden: **“Wij zullen getuigen dat u de boodschap hebt overgedragen en ons wijze raad hebt gegeven.”** De Profeet (ﷺ) hief toen zijn wijsvinger op, wees naar de mensen en zei drie keer: **“O Allah, wees mijn getuige!”** (Moslim)

De Boodschapper van Allah (ﷻ) heeft ons gewaarschuwd toen hij zei: **“Jullie zullen onvermijdelijk de paden volgen van degenen die voor jullie waren, handbreedte bij handbreedte en armlengte bij armlengte. Zelfs als zij het hol van een hagedis binnentreden, zullen jullie hen volgen.”** Wij zeiden: **“O Boodschapper van Allah, (bedoelt u) de joden en de christenen?”** Hij zei: **“Wie anders?”** (al-Bukhari)

Allah (ﷻ) zegt: **﴿Dit is omdat Allah de Verhevene nooit een gunst zal veranderen waarmee Hij een volk heeft begunstigd, totdat zij het (d.w.z. de gunst) zelf veranderen. En waarlijk, Allah is Alhorend, Alwetend﴾** (S08-A53)

Iedereen is op zoek naar geluk en vreugde, en het ware geluk is alleen te vinden in deze godsdienst en daarom horen we allemaal onszelf te veranderen en hetgeen te volgen wat Allah voor ons lief heeft.

Allah (ﷻ) zegt: **﴿En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hem voortbrengen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand﴾** (S20-A124)

Moge Allah (ﷻ) ons de gunst van de Islam doen naleven en ons als moslims doen sterven.