

Hindernissen voor het berouw (deel 2) - Slecht Gezelschap

Broeders en zusters in de islam,
Één van de grootste obstakels die de mens verhinderen om tot Allah de Almachtige terug te keren en oprecht berouw te tonen, is slecht gezelschap.

Ten eerste: De sociale aard van de mens

De mens is van nature een sociaal wezen. Zoals Ibn Khaldun zei: **“De mens is van nature een maatschappelijk wezen”** Hij houdt ervan om met anderen om te gaan, en hij kan niet in afzondering leven, behalve wanneer hij daartoe gedwongen wordt.

Ibn Faris zegt: **“De mens voelt zich vertrouwd met iets wanneer hij er niet bang of eenzaam bij is”**
Dit toont aan dat de mens sociaal is geschapen en dat hij gezelschap nodig heeft.

Ten tweede: De islam benadrukt goed gezelschap

De islam moedigt samenkomsten en vrijdaggebeden aan, omdat daarin liefde en saamhorigheid onder de gelovigen versterkt worden.

De profeet (ﷺ) zei (overgeleverd door At-Tabarani van Djaabir): **“De gelovige is vriendelijk en beminnelijk, en er is geen goed in degene die niet beminnelijk is en die anderen niet kan liefhebben. De beste mensen zijn degenen die het meest nuttig zijn voor de mensen”**

De mens heeft vrienden nodig die hem steunen in moeilijke tijden en hem helpen bij het doen van het goede. Zoals men zegt: **‘Een vriend in nood is een vriend inderdaad’**

Maar, o moslims, de gelovige moet voorzichtig zijn met wie hij bevriend raakt. Niet iedereen verdient jouw gezelschap. Want er zijn vrienden die in werkelijkheid vijanden zijn - zij moedigen aan tot zonde en houden je weg van het goede.

Allah de Verhevene zegt: **﴿En blijf geduldig (door te zijn) met degenen die hun Heer in de ochtend en de avond aanroepen, zodoende (slechts) Zijn aangezicht zoekend. En wend jouw ogen niet van hen af, omdat je de pracht en praal van het leven op aarde verlangt. Gehoorzaam niet degenen wiens harten Wij achteloos voor Onze overdenking hebben gemaakt. Hij, die zijn eigen lusten volgt in buitensporige zaken﴾** (Soerat Al-Kahf: 28)

En de profeet (ﷺ) zei (overgeleverd door Abu Dawud van Abu Sa'ïd al-Khudri): **“Verkeer niet met iemand anders dan een gelovige, en laat niemand anders dan een godvrezende jouw eten delen”**

Ten derde: De invloed van gezelschap op berouw en standvastigheid

Goed gezelschap is één van de grootste hulpmiddelen om standvastig te blijven in berouw en gehoorzaamheid. Iedereen heeft behoefte aan iemand die hem herinnert aan Allah en hem helpt op het rechte pad te blijven.

In de bekende overlevering van de man die honderd mensen had gedood, zei de wijze tot hem:

“Ga naar dat en dat land, want daar wonen mensen die Allah aanbidden. Dien Allah samen met hen, en keer niet terug naar je land, want dat is een slecht land.” (Overgeleverd door Moslim)

Deze hadith toont duidelijk dat het omgaan met slechte mensen leidt tot zonden, terwijl het omgaan met goede mensen leidt tot gehoorzaamheid aan Allah (ﷻ).

Omar ibn al-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: **“Moge Allah genade hebben met degene die mij mijn fouten toont”** De ware vriend is degene die je adviseert over je geloof, je wijst op je tekortkomingen en je helpt om beter te worden.

De moslims zijn oprecht voor elkaar, maar de huichelaars bedriegen elkaar.

De profeet (ﷺ) zei: **“De mens volgt de religie van zijn vriend, dus laat ieder van jullie kijken met wie hij omgaat.”** (Overgeleverd door Abu Dawud)

Ten vierde: De invloed van gezelschap op het leven van de mens

Beste broeders en zusters,

Vrienden en metgezellen hebben een diepgaande invloed op het leven van een mens.

Hoeveel mensen zijn niet veranderd ten goede doordat zij met rechtschapenen omgingen - hun gedrag werd beter, hun geloof sterker - en hoeveel anderen zijn niet afgedwaald doordat zij slechte vrienden volgden!

De profeet (ﷺ) zei (overgeleverd in Al-Boechari en Moslim): **“Het voorbeeld van een goede vriend en een slechte vriend is als die van een verkoper van muskus en een smid met een blaasbalg. De verkoper van muskus zal je ofwel iets geven, ofwel zul je van hem kopen, ofwel zul je een aangename geur bij hem ruiken. En de smid zal je kleding verbranden of je zult een onaangename geur van hem ruiken”**

Daarom, dienaren van Allah,
kies voor jezelf het gezelschap van oprechte gelovigen, leer je kinderen hoe zij goede vrienden moeten kiezen, en waarschuw hen voor slechte vrienden en hun invloed.
Een rechtvaardige vriend leidt je naar het Paradijs, maar een slechte vriend leidt naar het Vuur.

O Allah, Schenker van leiding en genade, wij vragen U om oprecht berouw en standvastigheid in ons geloof.

Schenk ons goed gezelschap dat ons helpt om U te gehoorzamen.